

HEBREU

Lire soigneusement le texte ci-dessous :

מחשב לכל ילך

אור קשתי פרסם היום כתבה תחת הכותרת "פרופ' גבי סלומון, חתן פרס ישראל לחינוך : המחשב לא תורם ללמידה".

הוא מספר לקוראים שבשבועות האחרוגים ממשרד החינוך מכין תוכנית חדשה למחשוב בתיכון. התוכנית תכלול תוספת מחשבים ושינויי מתבקש בדרכי ההוראה ובהכשרה המורים. והנה הפרופ' גבי סלומון, מאוניברסיטת חיפה, מראשוני התומכים ברפורמת המחשב בישראל מזהיר, "המחשב יכול לשיער ל昡וד צוות בין תלמידים, לעובדות חקר, לאיסוף מידע ולישומו – לכל הדברים שמרכיבים פדגוגיה מודרנית, בגין לפדגוגיה הקדם-מודרנית, הנהוגה כיום במערכת החינוך. השימוש הטוב ביותר במחשב הוא למען מטרות שאין עדין מקובלות כיוון. אני לא נגד המחשב, אלא נגד שימוש עיוור במחשבים. צריך למצוא את היבטים בהם המחשב יכול לתמוך באופן ייחודי, ולא להכניס עוד ועוד מחשבים לבתי הספר. כמה מחקרים עוד צריך כדי להראות שתוספת מחשבים לא משנה את הישג התלמידים, כאשר מטרות החינוך נשארות ללא שינוי ? זו השקעה מיותרת של משאבים גדולים".

יכould המחשב הנידי לגרום להפכה בבית הספר ? למעשה מגמת כניסה המחשבים לכיתות החלה בתחילת שנות האלפיים, כאשר אנשים החלו לחשב שהאינטרנט יכול לשנות את מערכת החינוך. המחשבה המתוירה בעקבות מבקרים שהחלו לומר שמוסדות החינוך הם תמיד מפגרים מתחינה טכנולוגית, מצועה ההוראה והחינוך בכלל נראה כמתנגד להתקומות טכנולוגיות דיגיטליות. הרישום ונעשה על הלוח באמצעות גיר, המבוחנים הם על ניירות והציגים והתעדותם הם רישום על על גבי גיליונות. לא הגיעה העת לשינוי ? אולי אפשר להכניס את המחשבים יותר למערכת החינוך ?

בהדרגה החלו המחשבים לחדר למערכת החינוך ולהיפך למכשיר בלתי נפרד מערכות הלימודים. אולם עדין אין מחשב לכל תלמיד על השולחן.

לאה כדי מחשב לכל תלמיד בבית הספר ?

הטען بعد שימוש במחשבים לכל תלמיד בבית הספר הוא שתלמידים גדלים והוא עם המחשבים. הילדים של היום הם דור המחשבים. אולם באותה מידה ניתן לומר שאנחנו ההורים גדלנו עם הרדיו והטלזיה. לכן האם היה צריך להכניס לכיתה רדיו או טלוויזיה לכל תלמיד ? נשאלת لكن השאלה האם לא יהיה מצב שהטכנולוגיה (כלומר מחשב לכל ילד ותוכנה טובה) יפיצו על מורים שהם לא כל כך טובים.

בכתבם בערוץ 2 הראו תלמידים שלומדים מחשב את החומר הלימודי של המורה בכיתה. הראו את המורה יוצאת החוצה מהכיתה. למעשה לא זוקקים למורה כל הזמן והוא יכול לצאת לטיפל באמצעות השיעור. זה חינוך טוב או גרוע ? (...)

היעילות והחסכנות של מחשב לכל ילך

באמריקה מאז 2001 הונגה תוכנית ששמה "את ילך לא נשאר מאחור" על ידי הנשיא ג'ורג' בוש. הטכנולוגיה של מחשבים ניידים לכל תלמיד בכיתה החלה מזדורו, אולם המחשבים והאינטרנט לכל ילך הם לא תרופת פלא. אין תחליף למורה הטוב. בית הספר עדין זוקקים למורים מקצועיים ומצוינים, לתוכניות לימוד מקצועיות ול贌ות מוכשר.